

Marcus Birro

Lämna mig aldrig



”Den bärs fram av ett mänskligt ursinne – och det som är botten i dig är också botten i mig. Den vinner på sin fräna ärlighet.”

KRISTIAN LUNDBERG OM ROMANEN *FLODSODA*

Lämna mig aldrig! är en rasande kärleksroman, en uppgörelse med tidsandan, manligheten, med Stockholm och med de mörka krafter som hotar oss alla i grunden.

Berättaren har just fått sparken från sitt jobb som lärare efter en skandal. Han genomgår en skilsmässa och är mitt uppe i en uppsplitande vårdnadstvist när han under en av sina löprundor träffar på ett litet sällskap människor som samlats under Västerbron.

Det är där, precis vid det höga galler som skiljer själva brofästet från Långholmen, som det lilla sällskapet brukar träffas några kvällar i månaden. Det ser så fridfullt ut, så försonat. Inga hastiga gester, inga stora scener, inga teatrala skrik mot himlen, bara ett stilla sorl, klassisk musik ur en mobiltelefon, en kram eller två.

En kväll blir berättaren inbjuden att sitta ner och tala med dem. Det visar sig att sällskapet består av människor som alla förlorat en nära anhörig i självmord och en av dem är Malin, en kvinna som kommer från samma håll som berättaren och som det kanske just därför går att bygga ett liv med.

Men hur lär man sig älska igen och är det ens en konst att lära sig och glömma bort?

Romanen handlar också om skilsmässa, om uppbrott, om en fars kamp att få vara med sina barn och om att bli drabbad av den stora kärleken när man trodde att den bara var för alla andra... Och om den beslutsamhet och det mod som krävs för att orka leva vidare när livet inte alltid är så enkelt att leva.

OM FÖRFATTAREN

Marcus Birro är poet och författare och har givit ut sju böcker sedan debuten 1992.

Han är flerfaldigt prisbelönad för sitt skrivande och har bland annat mottagit det prestigefyllda Dan Andersson-priset, Det Stora Litteraturpriset, Nöjesguidens Pris, Norrköping Stads Kulturpris, tidningen Dagens utmärkelse Årets Kristna Förebild, Aftonbladets Bloggpris och har dessutom vunnit Guldkölden som Sveriges bästa sportjournalist två gånger.

Han är en författare som alltid gått sina egna vägar och har mer gemensamt med August Strindberg, Wilhelm Moberg och Edith Södergran än med någon samtida författare.

Han är ofta omstridd och omdiskuterad men lämnar ingen oberörd.

Senaste romanen kom 2010 så det är en välkommen återkomst för honom.

Foto: Michaela Kälveskog



Titel: Lämna mig aldrig
Omslag: Anders Timrén
Inb. Ca 300 sid.
Utkommer i april
ISBN 978-91-88429-23-0

